

HET HAMERLIED.

=====

1.

Woedend was Wing-thor
toen hij ontwaakte
en merkte, dat hij
zijn hamer miste.
Hij schudde zijn haar
en bles in zijn baard,
begon met zijn hand
om zich heen te grijpen.

Loki: Slecht gaat het de Asen!
Slecht gaat het de Alven!
Hebt gij verborgen
de hamer van Thor?

2.

En aldus was
zijn eerste woord:
Thor: Luister Loki
naar wat ik zeg,
Wat niemand nog
in hoge hemel
of aarde hoorde:
"weg is mijn hamer!"

8.

Thrym: Verborgen heb ik
de hamer van Thor
onder de aarde
wel acht mijl diep!
En niemand zal hem
terug weer halen
tenzij hij mij brengt
Frya als bruid.

9.

Voort vloog Loki
Met ruisende veren
tot achter hem lag
het land der Reuzen
en voor hem lag
de burcht der Asen!

3.

Zij gingen heen
naar 't hof van Freya.
En aldus was zijn eerste woord:
Thor: Leen Freya - lief
uw verenhemd mij
opdat mijn hamer
ik halen kan.

10.

Binnen trof hij
Thor, die wachtte.
En aldus was
diens eerste woord:
Thor: Meldt gij bericht
Uw moeite waard?
Spreek en verzulm
geen enkel woord!

4.

Freya: Ik zou 't u geven,
al was 't van goud!
Ik zou 't u geven,
al was 't van zilver!

5.

Voort vloog Loki
Met ruisende veren
Tot achter hem lag
de burcht der Asen
en vóór hem lag
het land der Reuzen.

11.

Loki: Ik meld een bericht
mijn moeite waard:
Thrym heeft uw hamer,
der Thyrsen koning.
En niemand zal hem
terug weer halen
tenzij hij hem brengt
Freya als bruid!

6.

Op 'n heuvel zat Thrym
de Thursenkoning.
Hij bond zijn honden
met banden van goud.
En streek zijn paarden
de manen glad.

12.

Zij gingen heen
naar 't hof van Freya.
En aldus was
zijn eerste woord:
Thor: Eekleedt u, Freya
met 't bruidsgewaad.
Wij rijden ras
naar 't Rijk der reuzen!

7.

Thrym: Hoe gaat het de Asen?
Hoe gaat het de Alven?
Wat doet gij hier
in 't rijk der Reuzen?

13.

Boos was Freya,
zij briede van woede,
En onder haar beefde
de burcht der Asen.
Haar borstsieraden
braken aan brokken.

Freya: Een mannengek
zal men mij noemen
als ik rijd met u
naar 't rijk der reuzen!

14.

De goden gingen
tezamen beraden
hoe men kon halen
de hame van Thor.
Toen sprak Heimdall
de helwitte god,
wel was hij wijs
als alle wanen:

15.

Heimdall: Bekleden wij Thor
met 't bruidsgewaad.
Toel hem met Freya's
borstsieraden!
Laat aan zijn riem
de sleutelbos rinkelen.
Laat vrouwenkleding
zijn knie bedekken.
En laten wij kunstig
kappen zijn haar.

16.

Toen sprak Thor
in toorn ontstoken:
Thor: Verwijfd zullen zeker
de Asen mij noemen
wanneer het gewaad
van 'n bruid mij bekleedt!

17.

Toen sprak Loki
met listig woord:
Loki: Zwijg toch Thor
en weeg uw woorden.
De reuzen zijn
zó hier in Asgard
als gij uw hamer
niet spoedig haalt!

18.

Bekleed werd Thor
met 't bruidsgewaad
gesierd met Freya's
borstsieraad.

Aan zijn riem zij lieten
de sleutelbos rinkelen,
bedekten zijn knieën
met vrouwekieren.
En kunstig kaptten zij
het haar van Thor.

19.

Toen sprak Loki
de listige godheid:
Loki: Als dienstmaagd zal ik
u vergezellen,
we rijden tezamen
naar 't reuzenland!

20.

Toen werden de bokken
spoedig gevangen,
en ingespannen om
razend te rennen.
Eergen barstten,
de dalen dreunden
toen Thor uitreed
naar 't reuzenland.

21.

Toen zeide Thrym
de Thursenkoning:
Thrym: Rijst op gij reuzen
bestrooit de banken.
Daar brengt men Freya
de beeldschone bruid,
de dochter van Njord
uit Noatun!

22.

En spoedig viel
de schemering.
Men schaarde zich
rondom de dis.
Toen at Thor
een vette os,
een achtal zalmen
en alle toespis.
Hij dronk daarbij
drie volle vaten.

23.

Toen zeide Thrym
de Thursenkoning:
Thrym: Wie zag een bruid
oort zoveel eten?
Nooit zag ik een bruid
gretiger bijten!
Nooit zag ik een meisje
meer mede drinken!

24.

De slimme dienstmaagd
zat aan de dis
en zeide ras
tot Thrym de reus:

Loki: Acht dagen lang
at Freya niet.
Zo reikhalsde zij
naar 't reuzenland!

25.

Thrym hoorde 't graag
en boog zich om de bruid te kussen
Maar deinsde terug!

Thrym: Hoe vreeslijk fel
zijn Freya's ogen.
Als vlammend vuur
zo brandt haar blik!

26.

De slimme dienstmaagd
zat aan de dis
en zeide ras
tot Thrym de reus:

Loki: Acht nachten lang
sliep Freya niet,
zo reikhalsde zij
naar 't reuzenland!

27.

Toen zeide Thrym
der Thursen koning:

Thrym: Haal mij de hamer
voor het huwelijk.
Leg dan Mjǫlnar
het meisje op schoot
en wijdt ons huwelijk
met heilig woord!

28.

Vreugde vervulde
het hart van Thor
zodra zijn hand
de hamer voelde.
Eerst trof hij Thrym
de Thursenkoning.
Verbrijzelde bout
het reuzengebroid.

-o-